

Vraag het aan Morya



Laat de ander in zijn vrijheid

“Denk niet dat je altijd goed moet zijn voor een ander, zo moet je niet denken. Probeer goed te zijn, maar het is geen doel op zich. Want jij denkt misschien dat iets goed is voor een ander, maar de ander ervaart het soms totaal anders.

Durf in je eigen leven te staan en je eigen dingen te doen en wees toch ook in staat om je te confronteren met de reacties van anderen, maar op een nuchtere manier.

Dus, als je je confronteert met de reacties van anderen, kijk dan wat jouw belang is daarin en wat het belang van de ander is, en weeg dat af, want je staat in een werkelijke relatie met elkaar. Als je iets goeds probeert te doen voor een ander en die ander ervaart dat niet als goed, dan kan dat je relatie schaden. Zorg dus dat je het tot uitdrukking brengt op een manier dat je de ander in zijn vrijheid laat, dat hij het kan goedkeuren of afkeuren, dat hij het kan opnemen of verwerpen.”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 2: Sleutel tot de Nieuwe Tijd”
(uit hoofdstuk 4: ‘Liefde is de sleutel’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 20

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


